

Turberetning fra Islænderklubben Hekla´s Råbjergmiletur 2013 (af Faxi-medlem Mogens Buskbjerg)

Efter i flere år at have hørt Kirsten tale om, hvor spændende det kunne være at komme med på Hekla´s Råbjerg Miletur, blev det årets fødselsdagsgave. Tilmelding via sporti går jo som en leg og så var det bare at vente til det blev 1. weekend i september.

Vi startede hjemmefra fredag middag og efter en lidt varm færgetur og et par hundrede km ankom vi til Gårdbogård, en utroligt flot istandsat herregård, hvor vi fik anvist vores egen lille fold bage et solidt egetræs hegn. Vi blev hjerteligt modtaget af de venlige nordjyder og inden vi fik sets os om var der sørget for vand og hør til de kære dyr, som straks følte sig hjemme.

Fra Gårdbogård kørte vi ca. 6 km til den spejderlejr Drengborg nær Ålbæk. Her blev vi atter varmt modtaget og indkvarteret. Efter lidt aften hygge gik vi tidligt til ro. Lørdag morgen kørte vi til hestene som allerede havde fået lidt morgen hør, og alt åndede fred og idyl. Efter et dejligt morgenbord var det tid til omsadling. Madpakke og skiftetøj, blev afleveret i følgebilen.

Mange lokale mødte først ind om morgenen og vi nåede op på ca. 40 heste med ryttere. Vi var i forvejen delt i 2 hold og vi red med hold 1. Vejret var helt perfekt sol og vind fra øst så forventningerne var store.

Turen startede i den smukke plantage og allerede fra første tølt kunne vi se vi var havnet i en gruppe af dygtige ryttere og heste, der bare tøltede derudad. På et tidspunkt mødte vi et skilt med teksten: "kun adgang for ryttere", der viste sig at være en smuk ridesti i uberørt natur. Efter små 10 km havde vi en længere pause ved Råbjerg kirke. Her skifter landskabet til en nærmest uendelig klitplantage som vi red igennem for at nå Vesterhavet. På den perfekte stranden fik dem der havde lyst lov at lave et galop-race. 7 km for fuld gas - utroligt hvad de kan de isheste.

Ved Kandestederne skridtede vi til parkeringspladsen ved Råbjerg Mile, hvor vi indtog den medbragte frokost og heste fik en tiltrængt pause. Herefter fortsatte turen gennem milen op og ned i dybt sand, igen imponerede de små ismuler. Vi rend rundt om milen i udkanten og kunne følge, hvordan sandet æder sig gennem landskabet med godt 10 meter om året.

Vi fulgte et langt ridespor tilbage til Råbjerg kirke, hvor der ventede varm kakao og hjemmebag Ummmm. Herfra var heste ikke i tvivl - det gik hjemad i mindre grupper. Det sidste stykke red vi gennem den smukke park og forbi hovedhuset på Gårdbogård.

Godt 32 km gennem noget af Danmark smukkeste natur, vi var helt høje af dagens oplevelser.

Efter et tiltrængt bad var der fest med dejlig mad, musik og dans.

Næste dag blev hestene sadlet op til en godt 10 km lange tur i moderat tempo. Ture gik ad små snoede ridesport gennem plantagen, der flere steder tog form at troldeskov med små lysninger, hvor fantasien nemt kunne se elverpigerne danse i solens stråler.

Vel tilbage på gårdbogård fik heste en lang pause inden turen tilbage til Sjælland. Vi er ikke i tvivl, vi skal med igen næste år. Alt fungerede perfekt, alle var søde og imødekommende og naturen helt fantastisk. Det eneste det kræver, er en hest i rigtig godt form.

Mogens Buskbjerg







