

Min første klubaften i Faxi klubben.

For 3 år siden købte jeg en lille islænder, 10 år og ikke redet. Mit første møde med islænder, og må sige, at har aldrig fortrudt, selvom jeg stadig også har heste. 3 år er gået med masser af skovture, undervisning og en ride ferie sidste sommer fra kundby til lolland på islænderen og en håndhest. Ridning på islænder er ikke så nemt, som jeg troede, men efterhånden er der da nogle ting, som falder på plads, det har dog heller ikke været nemt, da både hest og jeg skulle lære det sammen.

Man bliver ikke yngre og farmor er man også blevet. Nu jeg går ind i mit 47 år skal der ske noget. Har ikke en verdensklasse islænder, men en sjov islænder, så tænkte vi må gøre noget sjovt sammen. Idunn (hedder islænderen) jeg melder mig ind i faxi klubben for nu skal vi ud og møde nogle andre islænder rytter.

Startede med at møde op til generalforsamlingen også for at se hvem er hvem, foreslog om man ikke kunne holde et nybegynder møde, med hvad dertil høre bla stævne start, det blev taget godt imod og d. 25/2 kom mødet og må da sige god tilslutning 40 medlemmer.

Mødet var jeg meget spændt på. Lidt andre klub medlemmer da man jo er vandt til 30 minus og her var vi flest 30 plus år :-). Der var mange ting op og vende licens, vacc ,tro og lov, stævne art og hvordan man rider og ikke rider, så man ikke for både gul og rødt kort, vi fik forklaret id nummer, hvordan nummeret hænger sammen, masser af gode råd og egne erfaringer, plus det løse, bla andet da vi var godt i gang kom der 2 personer ind, de så godt nok noget mystiske ud i hovedet, og der gik da ikke længe før de fandt ud af de var gået forkert, de skulle til møde i antenne foreningen, det fremkaldte en god latter :-). En havde skrevet, at man kunne tage islandsk strik og opskrifter med så der blev delt råd og opskrifter ud, og må sige, at de trøjer er altså bare flotte.

Jeg gik hjem med god balast i rygsækken, og skal nu starte mit første gædingakeppni stævne.

Tak for et rigtig godt møde og tak til bestyrelsen, for at det blev lidt nemmere, at forstå, jeg fik rigtig meget ud af klubaftenen, som nybegynder rytter på islænder, glæder mig til næste klubaften.

Hilsen Kirsten Roldhave.